

**HVIS VI SKAL HAVE EN FREMTID DER ER VÆRD AT LEVE I,
SKAL VI SKABE EN BRED FOLKELIG BEVÆGELSE AF FÆLLESSKABER
SOM OMSTILLER OG IGANGSÆTTER OVERALT
- DU KAN BLIVE EN DEL AF DET**



Tre stærke bevægelser: Kvindebevægelsen i Danmark, Anti-Atomkraftbevægelsen i Tyskland og Borgerretsbevægelsen i USA

Af Niels Aagaard, fmd. Det Fælles Bedste

HAVNEUDVIDELSEN i Aarhus har vist det med al ønskelig tydelighed som var det anskuelsesundervisning: Politikerne har **IKKE** tænkt sig at tage biodiversitets- og klimakrisen alvorligt. De fortsætter ufortrødent vækstpolitikken, mens de skiftevis påstår, at dét de gør er grønt, snakker udenom eller lyver **BIG TIME**. Med stoneface, helt uanfægtet af borgernes og forskernes protester.

Politikerne handler stik mod al videnskab, som siger, at vi for flere år siden skulle have været i fuld gang med en *"hurtig og vidtrækkende omstilling uden fortillælde af alle sider af samfundet"* (IPCC 2018).

Aarhus kan tjene som eksempel: Der kører flere biler for hvert år, sejler stadig flere skibe, bygges flere højhuse. Handel, underholdning og forbrug stiger. Samlet resultat: Udledningerne stiger.

Resultatet er, at verdens CO2-udledninger fortsætter med at stige. Men de skulle styrtdykke senest fra 2021 - med 45% inden 2030 (IPCC, 2021) -, hvis ikke vi vil miste muligheden for at undgå det totale kaos.

ALTING SKAL GØRES ANDERLEDES - OG VI HAR LØSNINGERNE. JA, ABSURD NOK: VI HAR DEM!

Alting skal gøres anderledes, så det bliver konsekvent og gennemført bæredygtigt.

Det gælder inden for alle sektorer - ikke kun energi og trafik, men også byggeri, landbrug, industri, forbrug etc.

Det er et systemskifte der skal til, hvor vi skaber en økonomi, der overholder planetens grænser. Og hvor vores forbrug i fremtiden overholder *One Planet* princippet. I dag bruger vi 4,6 jordkloder i DK - en stensikker vej til kaos.

Og vi har allerede alle løsninger. Det er fantastisk at tænke på: At vi HAR løsningerne. Men politikerne tør ikke bruge dem, for ikke at støde de økonomiske magteliter fra sig - Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Mærsk, BIG TECH, BIG MED (Novo Nordisk) etc. Så hellere snyde befolkningen.

Men det er vigtigt at vide, at det er magtfulde, kortsigtede og snævre økonomiske interesser, der forhindrer løsningerne i at blive brugt. Det er fossilindustrien, vej-, bil- og betonlobbyen, landbrugsorganisationer etc. der står i vejen.

OPGAVEN ER INDLYSENDE

Derfor er opgaven nu at bringe løsningerne i spil på andre måder end ved år efter år at bede politikere om at gøre noget, som de alligevel ikke gør.

Og der er kun én vej: Vi - befolkningen, borgerne - er nødt til at tage sagen i egen hånd. Det kræver at vi er virkelig mange og arbejder målrettet. Det vil sige: vi er nødt til at skabe en bred folkelig bevægelse, der omstiller hverdagslivet i handling på et utal af måder.

Ligesom når Bonderøven og Morten DD Hansen i TV-serien "*Giv os naturen tilbage*" siger til hele Danmark: NU skal vi have biodiversitet og vild natur tilbage, overalt. Alle kan hjælpe. Alle kan gøre lidt. Vi kan ændre vores vaner og hjælpes, mange sammen. Det behøver ikke være kompliceret, bare prøv - når bare vi gør noget, som går i den rigtige retning og alle hjælper.

Det behøver ikke være kompliceret. Og resultatet af alle omstillinger kan give os mere livskvalitet. Meget mere end mere forbrug og et hav af materielle ting. Forbruget står for 40-40% af vores CO2 udledninger, det kan vi sagtens nedbringe radikalt, uden at gå ned på komfort. Vi skal bare hjælpes og have viden og hjælp.

PISKEN OG GULERODEN

To ting hjælper os: Vi har i dén grad en **pisk** over os. Der er under 10 år til vi overskrider 1,5 grader, hvor kriserne begynder at gå amok udenfor vores indflydelse. Så der er ingen vej uden om. Det er nu. Det er ikke en opgave kun for nørdere, det er en samfundsopgave. For hele befolkningen.

Den anden ting er **guleroden**: Vi kan skabe et smukt samfund, som passer på kloden, på naturen, på dyr, arter, biodiversitet og miljø. Et meget mere lige samfund, hvor vi passer på og inkluderer de svage, og hvor ingen er idiotisk rige.

Et samfund med mere tid, færre syge. Hvor livskvalitet og medmenneskelighed er målet. I stedet for mængden af ting, vi kan skrabe sammen.

Vi kan skabe et samfund der er baseret på visdom i stedet for på overfladisk grådighed og 'mig-først'. Med nogle nye værdier som fællesskab, ydmyghed, empati, næstekærlighed og solidaritet, respekt for naturen, hvor vi tænker 7 generationer frem i det vi gør.

Kapitalismen og vækst-forbruger-samfundet har så tydeligt overskredet sidste salgsdato.

Hvis vi vil en fremtid der er værd at leve i, er vi nødt til kompromisløst at følge videnskaben - det er en given og fælles opgave. Og hvis vi skal løse de opgaver, der ligger foran os nu, så skal vi skabe og bruge lokale fællesskaber, for det lader sig kun gøre i fællesskaber.

Vi skal organisere os. I Grønne Nabofællesskaber. I Bykvartergrupper, Omstillingsgrupper, ngo'er etc. Og koordinere alle disse organisationer. Hjælpe dem med viden, netværk, ressourcer, facilitering m.m. Lave fælles planer og samles mange grønne bevægelser og foreninger sammen uden konkurrence.

VI STARTER OMSTILLINGEN. VI TAGER MOD TIL OS - OG HANDLER. FOR NU KOMMER OMSTILLINGENS ÅRTI.

Hvordan kan jeg som borger og min familie gøre en forskel, bliver jeg og vi spurgt hele tiden?

Det kan vi ved at handle sammen. Tage **mod** til os, indse farernes reelle og ekstreme omfang, droppe komfortzonen, måske uddannelsen eller jobbet, og finde sammen, rigtig mange om de mange løsninger vi har. Rejse foreninger og fællesskaber, formidle viden og løsninger, starte handlinger, lokalt og på landsplan. Og som sagt: Vi har løsninger.

Det er derfor Det Fælles Bedste er i gang med at opbygge det vi kalder en *'bred, stærk, visionær og mangfoldig borgerbevægelse'*. For godt nok har vi alle løsningerne, men kun en stærk bevægelse kan bringe dem i anvendelse i vores dagligliv, i vores livsstil, vores uddannelser, vores trafik, vores produktion, vores landbrug, vores butikker. Og kun en stærk bevægelse kan skabe et tilstrækkeligt pres på de konventionelle politikere og erstatte dem med engagerede omstillere.

Borgerbevægelsen er altså også og samtidig en *politisk bevægelse*, der søger magten gennem indflydelse på Folketingets politik og på Byrådene. Fx gennem en grøn tværpolitisk borgerbevægelse, der støttes af klimaborgerting, borgersamlinger osv.

Vi vil gerne invitere dig til at være med. Blive medlem af Det Fælles Bedste og dermed være med i dette arbejde.

I øjeblikket er Det Fælles Bedste i færd med at lave en *National Handlingsplan* for omstilling af mad sammen med 17 andre grønne organisationer. For mad er den største enkeltårsag bag klima- og biodiversitetskrisen. Handlingsplanen er en total reform af landbrug og fødevarersektoren, et systemskifte, på Folketingsplan, på kommunalt plan og for alle borgere, der vil medvirke. Derefter starter vi omstillingsgrupper med forbrugere, ngo'er, landbrug, supermarkeder, forskere etc.

Et næste projekt starter efter sommer og handler om at skabe fremtiden ved at handle mange sammen. Det er 2-årigt og hedder *"Aarhus som Grøn By - Fremtidslaboratorier for omstilling."*

Vi inviterer flest mulig af Aarhus' borgere med til at skabe omstillinger i de forskellige bykvarterer inden for 4 temaer: *Mad, Forbrug & Livsstil, Trafik samt Bymiljøer, Byggeri & Bolig*. Borgerne formulerer ideerne til omstilling og handler sammen i grønne lokale fællesskaber, støttet af facilitatorer osv. fra projektet. Det er tænkt som et modelprojekt for andre byer og landdistrikter. Og du kan være med.

VÆR MED TIL AT FORME FREMTIDEN

'Det Fælles Bedste' er et samvirke af grønne og sociale foreninger. Vi har efterhånden mange års erfaring med, hvordan vi kan handle sammen og gøre en forskel. Vi blev skabt af grønne foreninger i 2012 for at starte en borgerbevægelse, der også rummer en politisk bevægelse, der kan bane vej for omstillingen af vores samfund.

Gennem 10 år har vi oparbejdet et meget stort netværk til alle grønne kræfter i samfundet og har indsamlet, beskrevet og videreudviklet mange af løsningerne, så vi i dag har bud på, hvordan vi kan omstille.

Som medlem bliver du en del af et stort grønt netværk med masser af viden, erfaring og engagerede mennesker som kæmper for en fremtid, der er både grøn og retfærdig.

Alle nationer, byer og områder skal omstille alt. Vi skal gentænke vores hverdag, forbrug og livsstil. Vores måde at producere på. Alting skal gøres anderledes, så det bliver gennemført bæredygtigt. Det er klima- og miljøvidenskabens budskab nummer ét.

Når vi mange sammen planlægger og udfører projekter og omstillinger, sker der noget helt fantastisk. Det skaber mod og håb for en bedre fremtid. Det giver selvtillid og utrolig værdifuld læring at være med i et handlende fællesskab. Og ingen magthavere har nogen sinde kunnet styre mod et samlet folk.

Vi er borgerne i dette land. Det er vores land. Og lige i øjeblikket bliver det misrøgtet, så selve livsgrundlaget trues ikke bare for fremtidige generationer, men også for den nuværende befolkning. Det kan vi ikke stiltiende acceptere.

Vi har et demokrati, så vi siger: **Lad os bruge det, slut med afmagten**. Borgerne kan skabe den fremtid, vi ønsker.

Man bliver medlem af Det Fælles Bedste her <https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/>

Papirer om Det Fælles Bedste

1. I "Hvad vi laver" giver vi en kort oversigt over Det Fælles Bedstes aktiviteter for at give dig en fornemmelse af, hvordan vi arbejder - https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/04/HVAD-VI-LAVER-12_Det-Faelles-Bedste.pdf
2. I "Hvad får jeg ud af at blive medlem af Det Fælles Bedste" fortæller vi kort om, hvad medlemskab af foreningen kan give. Samme papir, side 2 giver dig links til mange af de løsninger og reformforslag, Det Fælles Bedste har formuleret til Folketinget, byråd, til borgerne etc. - <https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/04/HVAD-FAAR-JEG-UD-AF-AT-BLIVE-MEDLEM-AF-DET-FAELLES-BEDSTE-7.pdf>
3. "Strategi for en fremtid der er værd at leve i" - et papir der samler vores tanker om 'den store omstilling', om visioner, drejebøger, handleplaner, samarbejde på tværs af alle ngo'er, borgerdrevet innovation, en ny økonomi osv. - <https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/04/Strategi-for-en-fremtid-der-er-vaerd-at-leve-i-Det-Faelles-Bedste-13.pdf>

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbreve <https://detfaellesbedste.dk/kategori/nyheder/>

Og du er altid velkommen til at ringe og høre nærmere om foreningen på 4018 9019.

De bedste hilsner,

Niels Aagaard,

formand for Det Fælles Bedste, + 45 4018 9019, niels@detfaellesbedste.dk - <https://detfaellesbedste.dk/>

Omstillingens årti - det er nu! Bliv en del af et fællesskab der kæmper for en bæredygtig fremtid.

Bliv medlem af Det Fælles Bedste

Tre Citater:

"Vores børn og børnebørn vil udkæmpe krige om mad og vand", sagde EU's klimachef da FN's klimapanel's synteserapport udkom den 20. marts i år.

"Vores verden behøver klimahandling på alle fronter: Everything, everywhere, all at once", FN's generalsekretær Antonio Guterres ved præsentationen af IPCC's synteserapport.

"I dag er situationen i sin fulde gru den, at hvis Danmark er en bus fyldt med passagerer, er regeringen chaufføren, der kører os ud over afgrunden"
Debatindlæg af 35 forfattere i Information den 15. april 2023